

### Agenda september

(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur, tenzij anders vermeld)

12 sept	Ouderavond klas 1/2
13 sept	Ouderavond kleuterklassen
30 sept	Michaëlsfeest, alle klassen vrij om 13.00 uur

### Agenda oktober

1 okt	<b>Openingsfeest!</b>
15 t/m 23 okt	Herfstvakantie
24 okt	Studiedag, de kinderen hebben geen school

### Communicatie via de nieuwsbrieven

Voorlopig ontvangen alle ouders van de drie locaties de nieuwsbrief met algemene informatie over de school. Dit omdat we formeel een school zijn met 3 locaties, zo voelen we dat zelf ook. In de loop van het schooljaar gaan we kijken of dit werkt en of we de nieuwsbrief misschien anders moeten gaan indelen. Specifieke informatie van belang voor de nieuwe locatie wordt in een apart bulletin voor de ouders van de locatie Leidsche Rijn gezet. De website en Facebookpagina Vrije School Utrecht West blijft vooralsnog in de lucht voor werving van nieuwe ouders.

### Bericht over Koos Blasé

Koos Blasé is vorige week geopereerd aan zijn heup waarin een ontsteking bleek te zitten en men probeert nu deze ontsteking de baas te worden. Inmiddels hebben ze het juiste antibioticum gevonden en gaat het iets beter met hem. Hij ligt nog in het ziekenhuis en het zal nog wel even gaan duren voor hij weer aan het werk kan gaan. Tot Koos zijn werkzaamheden in Leidsche Rijn weer op kan pakken zal Jörgen Joosten hem vervangen.

### Even voorstellen...



Ruim 15 jaar geleden toen mijn oudste zoon 3 jaar oud was, was ik op zoek naar een basisschool voor hem. Na meerdere scholen in Utrecht te hebben bezocht, liep ik de Vrije School aan het Hiëronymusplantsoen binnen... Het was meteen helemaal duidelijk: deze school wordt het! De warme sfeer, de houten meubels, het gebruik van natuurlijke materialen, de ambachten, het vrije spel (!) en vooral de visie op de ontwikkeling van kinderen en op het mens-zijn sprak ons heel erg aan. Ook voor mij als leerkracht was het een soort van 'thuiskomen': zo moet onderwijs aan kinderen zijn! Zo'n 10 jaar daarvoor had ik na mijn studie aan de Pabo, alwaar ik de specialisatie Jenaplan heb gedaan, enkele jaren gewerkt als leerkracht op een Freinetschool en ik vond toen ook al dat onderwijs vooral breed georiënteerd moet zijn en het creatieve (denk)vermogen van kinderen moet aanspreken. Dat kinderen groeien en daarbij hoofd, hart en handen ontwikkelen. Na die paar jaar onderwijs ben ik heel andere dingen gaan doen. Ik heb zo'n 15 jaar als acteur gewerkt in het jeugdtheater en heb theater op maat voor organisaties en bedrijven en locatietheater gemaakt voor volwassenen. Ik heb enkele jaren gewerkt als docent op een Business School (hbo), ben coach geweest in bewustzijnstrainingen, ben coach/docent geweest op de Vrije Hogeschool en bij de Vrije School Utrecht heb ik de laatste 14 jaar gewerkt in de kleuterklassen en in de klassen 1 t/m 6. Nu werk ik in de 1<sup>e</sup> klas: één dag op de locatie Hiëronymusplantsoen en één dag op de Maliebaan. Daarnaast werk ik sinds dit jaar voor BVS-schooladvies, de begeleidingsdienst voor vrije scholen.

De komende tijd ben ik 2 dagen in de week de vervangend schoolleider van de Vrije School Utrecht locatie Leidsche Rijn. Ik ben in principe op dinsdag en donderdag op school (is soms afwijkend), heb op donderdag van 8.30 tot 9.30 uur een inloopsprekkuur voor ouders en ben die dagen te bereiken op telefoonnummer 030-7370905 en via de e-mail [leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl](mailto:leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl) (gezien mijn andere werkzaamheden lees en beantwoord ik e-mails alleen als ik op de locatie Leidsche Rijn ben)

Hartelijke groet,  
Jörgen Joosten

### Personeel

De juffen zijn nu zo'n drie weken met enorm enthousiasme en vakkundig aan het werk op onze locatie Leidsche Rijn. En... als pioniers kom je dan soms voor uitdagingen te staan, bijvoorbeeld omdat er nog materiaal ontbreekt en besteld of verzameld moet worden, er nog lampjes moeten worden opgehangen, of

omdat het internet nog niet werkt. Het is mooi om te zien hoe alle medewerkers er hun schouders onder zetten en onze school langzaam mooier en completer wordt.

Juf Leontine zal voorlopig niet op de maandag in de kleuterklas werken i.v.m. privé-omstandigheden. Juf Wendy werkt zolang 5 dagen in de klas.

### Ouderparticipatie

Op de vrije school is het gebruikelijk dat ouders een grote rol spelen in de school en we zullen dan ook regelmatig om een bijdrage van jullie vragen. Zeker bij een startende school is het belangrijk dat we het pionieren met vereende krachten doen. Dus jullie hulp is onontbeerlijk en dat geldt voor de inrichting van het gebouw en de buitenruimte, maar ook bij het organiseren van de jaarfeesten. Daarbij vinden wij het wel belangrijk dat je je vrij voelt om wel of niet een bijdrage te leveren.

Zo zijn we nu op zoek naar helpende handen:

- We willen de 3 lokalen waarin de klassen zitten heel graag sluisen. Dit is een vrij intensieve manier van het schilderen van de muren, die je op alle vrije scholen tegenkomt, wat door één van onze medewerkers, juf Philia, gedaan zal worden. Daarvoor moeten de lokalen eerst gewit worden. We zijn dus op zoek naar een aantal ouders die de verfroller ter hand willen nemen. Daarna is er bij het sluisen ook weer hulp nodig.
- Samen met Lumiar (de democratische school) willen we heel graag de buitenruimte, de tuinen voor en achter het gebouw, tot iets moois maken. Daarvoor willen we een werkgroep maken van ouders van Lumiar en van onze school om daar een plannetje voor te bedenken en voor de uitvoer van dat plan te zorgen.

Wil je je opgeven om te helpen? Meld je aan via: [leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl](mailto:leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl)

### Ziekmeldingen

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving willen we jullie vragen om, als je kind ziek is dat alleen nog *telefonisch* door te geven. Krijg je niemand aan de lijn, spreek dan het antwoordapparaat in met de naam van je kind en in welke klas je kind zit. Eén van onze medewerkers luistert het antwoordapparaat iedere ochtend af. (Ziekmeldingen dus **niet** meer via de e-mail)

### Brengen van de kinderen

Vanaf maandag hebben we een nieuwe afspraak omtrent het brengen van de kinderen. Alle kinderen hun ouders blijven buiten voor het gebouw (je mag ook de voortuin inlopen) totdat om 8.20 uur één van de leerkrachten naar buiten komt en de bel luidt. Dat is het teken voor de kleuters en hun ouders om naar binnen te gaan naar hun klassen. De bel is ook het teken voor de kinderen uit klas 1/2 om in een rij te gaan staan langs het lange houten hek bij de voordeur. Om 8.25 uur gaat juf Carin of juf Leontine dan met de kinderen naar binnen.

### Inloop-info-half-uurtjes

De komende weken zullen er op onze school, op maandag en donderdag van 14.30 tot 15.00 uur, korte informatiemomenten zijn voor belangstellenden van buiten de school. Zij kunnen dan onze prachtige locatie komen bekijken en de juffen geven voorlichting over ons vrijeschool onderwijs. Ken je dus nog mensen in je omgeving die meer over ons onderwijs willen weten of misschien een andere school voor hun kind(eren) overwegen, nodig ze dan uit voor deze 'inloop-info-half-uurtjes'.

### Filmpjes in de klas

In het kader van de PR willen we korte filmpjes maken in de klassen. Deze filmpjes zullen we op onze Facebookpagina zetten om zo meer mensen te laten zien wat we doen en ze enthousiast te krijgen voor onze school. Als je er als ouder bezwaar tegen hebt dat je kind op een dergelijk filmpje te zien is, dan willen we dat graag weten. Stuur even een mailtje naar [leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl](mailto:leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl) waarin je aangeeft dat je geen toestemming geeft. Als we niets horen gaan we er vanuit dat het oké is.

### Michaëlsfeest

Het Michaëlsfeest zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving **niet** op donderdag 29 september worden gevierd, maar op vrijdag 30 september. Op donderdag is het dan een gewone schooldag en op vrijdag zijn de kinderen om 13.00 uur uit.

De aankondiging en achtergronden van het feest is te vinden op de laatste bladzijde van dit bulletin.

### Openingsfeest!

Zaterdagmiddag 1 oktober a.s. is er van 14.00 tot 17.00 uur een groots openingsfeest. Dit wordt een feest dat vergelijkbaar is met de Adventsmarkt die jaarlijks op de locatie Hiëronymusplantsoen wordt gehouden. (voor degenen die deze markt weleens bezocht hebben geeft het een beeld)

Omdat dit openingsfeest in de oogsttijd en de Michaëlstijd valt, wordt de school aangekleed met allerlei versieringen rondom oogst en Michaël, staan er in de hal kraampjes waar je leuke dingen kunt kopen, in een lokaal zijn er knutselactiviteiten voor de kinderen, in een lokaal geven we voorlichting over ons vrijeschool onderwijs, is er een tentoonstelling en wellicht enkele open lessen.

Voor de organisatie hiervan zullen we er met z'n allen onze schouders onder zetten. Dus de medewerkers

van de gehele Vrije School Utrecht en jullie als ouders, en misschien krijgen we zelfs versterking van ouders van de andere locaties, hebben we nodig om er een mooi feest van te maken. Zo is het fijn als er ouders zijn die mee willen helpen opbouwen, die een taart willen bakken, posters willen ophangen, flyers willen uitdelen, enzovoort. Jullie, en jullie kinderen, zijn de ambassadeurs van onze school! Dus zegt het voort!

Wil je je opgeven om te helpen? Zeg het tegen de juf van je kind of meld je aan via:

[leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl](mailto:leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl)

### **Nieuws uit de kleuterklassen**

Het is gebruikelijk dat een kleuter voordat hij/zij op de vrijeschool start, ouders een biografieformulier invullen en dit naar school terugzenden. Hierna volgt er aan de hand dit formulier een kennismakingsgesprek. Door het starten van de nieuwe vrijeschool en de ziekenhuisopname van Koos Blasé is dit helaas nog niet gebeurd.

Ouders van alle kleuters die gestart zijn, zullen dit formulier alsnog digitaal toegezonden krijgen. Zij kunnen dit formulier invullen en terugsturen (digitaal) naar de leerkracht(en) van hun kind. Hierna plannen wij alsnog een gesprekje van ongeveer 15 minuten in.

Dank jullie wel, lieve ouders voor het speelklaar maken van de tuin! Iedere dag spelen de kleuters een uur buiten. In een lange rij gaan we zingend naar buiten, waar de kleuters vrij mogen spelen met de twee fietsen, emmers, zeven, paardentuigen, springtouwen en ballen. Er kan naar hartenlust gerend worden over de berg in de wilde tuin. We kijken uit naar verschillend buitenspeelmateriaal dat nog geleverd moet worden.

We spelen ook in de kleine tuin voor de school. Helaas groeien daar brandnetels. Afgelopen woensdag hebben Sandra, Tessa en ... (drie moeders uit de klas van Femmigje en Ineke) de handen uit de mouwen gestoken en is er geen brandnetel meer te bekennen.

Dank voor de plantjes die we al hebben gekregen om de school wat fleuriger te maken!

Hartelijke groet,  
de kleuterjuffen

### **Nieuws uit klas 1/2**

Er zijn nu alweer dik twee weken voorbij en zo langzamerhand leren we elkaar een beetje kennen.

Uit vele richtingen kwamen we en nu zijn wij, de klas, Leontine en ik samen hier op deze school.

Het is gezellig in de klas. Eigenlijk is het wel goed om zo met 19 kinderen te beginnen, maar er moeten zeker nog een aantal kinderen aanschuiven.

We schuren onze eigen (brood)plankjes, zijn begonnen met het zagen van blokken en gaan de komende weken in snel tempo alle handschriften van de tweede tot een geheel maken. De één schrijft nog blokletters, de ander losse schrijffletters en een enkeling schrijft al aan elkaar.

De eerste klas heeft de eerste letters geleerd. De i-k-r-oo-s, en deze week de m-aa-n. Dat zijn er al 8 en daarmee kunnen we echt al woordjes gaan lezen. De kinderen hebben er gebaren bij geleerd, vraag ze er maar eens naar.

Wat genieten de kinderen van verhalen, wat zingen ze uit volle borst en wat nemen ze spelletjes en gebaren snel over. 'Ze zitten goed in de nabootsing' zeggen we dan op de Vrijeschool en dat is heel fijn. Betekent ook dat we het goed moeten voorleven... het goede voorbeeld moeten geven. Wij doen ons 'stinkende' best.

Voor de klas kreeg ik veel blokken, Kapla en zelfs Brio-rails. De ouders uit Assen, waar ik ook werk, waren gul toen ik ze vroeg of ze speelgoed over hadden.

Verkleedkleden hebben we nu genoeg en ook spelletjes en boeken zijn er op dit moment voldoende.

Volgende week is er een ouderavond en dan vertellen we meer, we gaan ook schilderen met elkaar.

Op die avond zullen er ook lijsten zijn waarop je je naam kunt invullen als je hulp te bieden hebt.

Dat zal zijn op gebied van bakken, hulp tijdens feesten, tuinhulp, naaihulp. Bedenken jullie vast welke hulp je zou kunnen bieden?

Willen jullie kijken naar goede sloffen of eurtmieschoentjes voor in de klas? Na het buitenspelen is het fijn als kinderen hun schoenen uitdoen. Ze spelen nog veel op de grond en hoe minder zand in de klas hoe beter.

Hartelijke groet,  
Juf Leontine en juf Carin

### **Leidsche Rijn vraagt...**

Wij zijn op school nog op zoek naar de volgende spulletjes:

- Schapenvachtjes voor in de kleuterklas (Femmigje/Ineke).
- Hebben jullie dikke takken en stammetjes (tot 10 cm. doorsnede) voor klas 1/2? Wij zijn aan het zagen, en zagen ook met gemak een boompje om in ons bos. Dat hout is echter nog nat en moet eigenlijk eerst drogen.



## Over het Michaëlfest

Michaël die de draak temt is een voorstelling die talloze malen is uitgebeeld, vooral op iconen. Soms is hij afgebeeld als engel, soms ziet hij eruit als een ridder te paard. In het laatste geval wordt gesproken over St. Joris, die de draak verslaat. De draak van Michaël vinden we terug in de openbaring van Johannes (de Apocalypse). Daar wordt gesproken over een vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens en op elke kop een diadeem. In dat diadeem staat dan: 'Toen brak er in de hemel oorlog uit'. Michaël en zijn engelen moesten strijden tegen de draak. De draak streed. Hij werd neergeworpen op de aarde, waar hij als vijand van de mensen optreedt en als verleider.

Het Michaëlfest is aan het begin van de herfst. De eerste tekenen van terugtrekken zijn in de natuur waarneembaar; de eerste bladeren verkleuren, dikke wolkenpartijen die een soort gordijn vormen tussen hemel en aarde, de mist die als een deken de aarde bedekt. De natuur neemt langzaam in pracht af, het verstilt en sterft af. Het wordt kil. Het hele leven kan soms ook een moment van verkillung hebben. Juist dan kunnen we hulp verwachten van hogerhand. We moeten ons niet verliezen in het uiterlijk, het is juist wanneer we op zoek gaan naar de innerlijke bron dat we zullen merken dat Michaël ons kan helpen. We moeten de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan (de strijd niet uit de weg gaan maar er doorheen gaan). Ook die draak is in onszelf. Deze draak weerhoudt de mens ervan een werkelijk geestelijk wezen te zijn. Hij wil de ziel van de mens verdoffen, de geest mechaniseren en het lichaam verdierlijken.

Michaël is een geestelijk wezen. Hij wil dat de mens die geestelijke verbinding behoudt. Michaël dwingt niet, hij wijst de weg. Hij kan dienen als inspiratiebron. Het feest van Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn maar ook van verbonden zijn en van evenwicht. Van contact tussen binnen en buiten. Tussen individu en gemeenschap. Alleen dan kun je werkelijk in staat zijn je eigen draak te temmen om je verder te kunnen ontwikkelen.

Beste ouders,

**Vrijdag 30 september** vieren we op school het Michaëlfest. Dit is ongeveer het moment dat de dag en de nacht even lang zijn.

Het Michaëlfest staat in het teken van moed en samenwerken.

Alle klassen vieren het als een ambachtsfeest. Zij zullen tijdens het buitenspelen kennis maken met de smid in de smidse, spinnen, appelsap maken en nog veel meer.

We hebben hulp van ouders nodig; er hangt dan ook vanaf dinsdag 12 september een intekenlijst. Schrijf je in om deze leuke ochtend mee te maken. We starten om 8.30 met inrichten en om 11.30 ruimen we weer op.

Volgende week volgt er meer nieuws over de details van de dag.

**Schrijf je in op de intekenlijst!**