

Agenda mei

- 19 mei Schoolfeest 35 jaar VSU op het Hiëronymusplantsoen
23 mei Ouderavond klas 1/2, aanvang 20.00 uur
25 en 26 mei Hemelvaartvakantie, alle klassen vrij

Agenda juni

- 2 juni Pinksterfeest, alle klassen tot 13.00 uur
6 juni Muziekavond, aanvang 19.00 uur locatie Hiëronymusplantsoen
7 juni Ouderavond kleuterklassen, aanvang 20.00 uur

Optreden ouderkoor voor Pasen

Voor Pasen zong het ouderkoor enkele prachtige liederen in de hal van onze locatie. Het was erg mooi! Kinderen, leerkrachten en ouders genoten ervan. Dank jullie wel!

Pinksteren

Net als alle andere feesten zal ook het Pinksterfeest op onze locatie voor het eerst gevierd worden. Dat doen we in en met alle klassen.

Het pinksterfeest werd ook al bij de heidense volkeren gevierd, als een feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden was. In de loop der eeuwen zijn de elementen uit de niet christelijke en christelijke Pinkstervieringen samengevoegd.

Pinksteren is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen.

De witte duif als teken van de verbinding tussen hemel en de aarde en als teken van vrede.

Pinksteren is een van de belangrijkste christelijke feesten van het jaar. We vieren het vijftig dagen na Pasen en tien dagen na hemelvaart. Rond Pinksteren worden als voorbereiding door de meeste klassen volksdansen geleerd rond de meiboom: symbool

als verbinding tussen hemel en aarde. Het feest is ook de verbinding tussen leven en materie. We zingen

over de pinksterbruid en bruidegom die versierd worden met papieren bloemen en zelfgemaakte sieraden, waarbij een rijkversierde bruid hoop gaf voor een rijke oogst.



Hoe vieren wij het Pinksterfeest?

Vrijdag 2 juni begint de schooldag in de eigen klas. De kleuters zullen een tafelspel zien, vrij spelen en een feestelijke maaltijd hebben met zelfgebakken 'bruidstaartjes'.

We willen alle kinderen uitnodigen om witte kleding te dragen. Hiermee sluiten we aan bij de ontlukende bloei van de natuur en de hemel die de aarde overkoepelt. Met onze crêpepapier linten en bellen om zullen we aan het einde van de dag een feestelijke afsluiting hebben met alle klassen en ouders (ook heel graag in het wit gekleed). Ouders zijn vanaf 12.30 uur meer dan welkom op het schoolplein achter de school. Het feest wordt afgesloten met het loslaten van witte duiven.



Hulp nodig voor Pinksteren:

Om het volksdansen nog meer kleur te geven zoeken wij ouders die ons muzikaal kunnen begeleiden! Welke ouders spelen een muziekinstrument en willen de liedjes die wij zingen en dansen met hun klanken ondersteunen?

We willen heel graag een meiboom hebben voor het pinksterfeest. Welke ouder(s) willen meedenken en bouwen aan een meiboom?

Je kunt je hiervoor aanmelden via:

leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl

Jaarfeesten- en lezingengroep

Voor onze jaarfeesten zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om in een kleine groep met ons de jaarfeesten te organiseren en coördineren. Praktische zaken rondom een jaarfeest help je mee in kaart brengen en te delegeren aan andere hulpouders. Daarnaast is het leuk en interessant mee te denken over de inhoudelijke invulling van een feest. *Wie wil? Aanmelden kan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl.* Uit de dialoogavond over 'Groeï en identiteit' bleek dat er ook bij onze oudergroep behoefte is aan meer inhoudelijke informatie over de antroposofische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze pedagogiek en onderwijs. Het lijkt ons heel inspirerend om ook op onze locatie af en toe een lezing te organiseren. Daarvoor kunnen we een groep samenstellen van ouders en een leerkracht. *Wie wil? Aanmelden kan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl.*

Schoolfeest 19 mei

De Vrije School Utrecht bestaat 35 jaar, en daar zijn wij medewerkers TROTS op! Maar natuurlijk zonder jullie als ouders zou er geen school zijn. Daarvoor willen wij jullie bedanken door het aanbieden van een SWING-feest: vrijdag 19 mei met DJ Martijn.

Het feest is gratis, inclusief een welkomstdrankje! Jullie zijn welkom vanaf 20.30 uur op het Hiëronymusplantsoen. Tot dan!

Namens de school, Corry-An en Harrie

NB: Wij hebben wel hulp nodig bij de barbezetting. Mocht je een uurtje achter de bar willen meehelpen meld je dan bij Corry-An (c.geerling@vrijeschoolutrecht.nl) of Harrie (info@vrijeschoolutrecht.nl)

Avond over Groei en Identiteit

Afgelopen donderdagavond 11 mei vond er in de zaal van onze hoofdlocatie aan het Hiëronymusplantsoen een gespreksavond plaats met het thema 'Groeï en Identiteit'. Een sprankelende avond, door leden van de MR en Ines Scheffer (schoolleider van de hoofdlocatie) geleid, waarin vragen als "Wat is kenmerkend voor onze vrije school?", "Welke verwachtingen en ervaringen heb je ten aanzien van onze school?", "Wat is van belang om in de gaten te houden bij de groei naar en van 3 locaties?" en "Wat is belangrijk in de driehoek kinderen-ouders-leerkrachten/school?". De antwoorden werden door panelleden gegeven en door ouders uit de zaal. Ook onze locatie was goed vertegenwoordigd in panel en zaal. Zo was één van de gespreksleiders Tristan (vader van Bodi uit de klas van Ineke/Marrit) en zaten Boukje (moeder van Elin uit klas Ineke/Marrit) en Famke uit klas 1/2) en juf Ineke in het panel. Ik vond het heel fijn dat er veel ouders van onze locatie aanwezig waren en de dialoog mee aangingen. Het was een heel zinvolle en inspirerende avond en een dergelijke dialoogavond zullen we zeker ook een keer voor onze locatie organiseren.

Overigens is het misschien ook aardig om te weten dat wij aanstaande dinsdag na schooltijd met alle medewerkers van onze locatie een teambuildingsmiddag hebben.

Tuin

In de meivakantie is er weer heel hard gewerkt aan de voortuin. Er is gras gelegd, het resterende stuk is betegeld en er zijn plantjes aangeplant. En gedurende de gehele vakantie is er regelmatig gesproeid! Heel veel dank aan alle ouders die een bijdrage hebben geleverd! (Ik heb even niet het overzicht wie dat allemaal zijn geweest anders had ik jullie graag genoemd) **Jullie hebben flink wat werk verzet! Dank!**



Muziekavond, iedereen is welkom om te komen luisteren!

Op dinsdagavond 6 juni om 19.00 uur, is er weer een Muziekavond waar de kinderen van onze school, *van alle drie de locaties*, hun muzikale talenten en kunsten kunnen laten horen. Want: wat hebben we veel muzikale kinderen op onze school! Tijdens muzieklessen/koor zie en hoor ik dat vaak, dat verdient een podium! Ook voor ouders en kinderen die een muziekinstrument willen kiezen een inspirerende avond. Of gewoon als je ervan houdt kinderen met plezier en of ernst muziek te zien maken!

De muziekavond is vooral bedoeld voor kinderen die al een tijdje een muziekinstrument bespelen en zeker ook voor duo's, groepjes, bandjes... We hopen op een afwisselende muzikale avond met korte acts van zo'n 2 minuten. Ouders/kinderen kunnen in de pauze taart, cake, sap, koffie/thee kopen, verzorgd door de 6^e klas (opbrengst is met terugwerkende kracht voor het eindkamp en een Italiaans ijsje eten met de klas op een van hun laatste lagere schooldagen). Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden via de inschrijffijst die bij meneer Fred in het keukentje hangt. Op die lijst staan ook de spelregels. Neem die met je kind door. Voor vragen kun je natuurlijk bij mij terecht. Meer details over het diner en de muziekavond volgen nog maar 6 juni kun je alvast reserveren in je agenda. Ik verheug me al op de muziek van de kinderen en hoop jullie te zien tijdens de muziekavond! Kinderen die zich aangemeld hebben doen een "auditie" op woensdag 17 mei. Het is niet de bedoeling om *Idols* o.i.d. na te spelen, maar zo kan ik beoordelen of een optreden goed bij de avond past, dat er niet alleen maar violen klinken, het stukje niet te lang is en kan ik eventueel nog wat muzikale tips geven.

Nog een paar spelregels:

- De muziekavond is vooral bedoeld voor kinderen die al een tijdje een instrument bespelen (dat een inspirerend voorbeeld voor de kinderen die net zijn begonnen...).
- Het mag niet langer dan 2 minuten duren.
- Een muziekstuk/liedje dat het kind al goed kent werkt het beste, geeft het meeste plezier.
- Het kind mag alleen meedoen, maar natuurlijk ook samen met iemand anders, uit de klas, van school, vader of moeder, in een groepje, een bandje, een ensemble.

Je kunt je kind ook inschrijven via de mail: schoolleiding@vrijeschoolutrecht.nl. Uitdrukkelijk vermelden: **Wie er mee doet, uit welke klas, wat is de titel van het muziekstuk en wat ga je doen (welke instrumenten etc.)**. Veel succes en plezier met oefenen!

Hartelijke groet Koos van Eijk, muziekdocent Vrije School Utrecht.

Mededeling over het ophalen

Wanneer het niet lukt om je kind op tijd op te halen, kun je dat doorgeven via een sms-bericht op de mobiele telefoon van school (**06-12298167**).

We hebben met de kinderen van klas 1/2 afgesproken dat wanneer zij na schooltijd naar beneden gaan en daar, buiten of binnen, hun ouders of verzorgers niet treffen, zij teruggaan naar de klas en daar wachten tot ze opgehaald worden. Willen jullie dit nog eens navragen bij jullie kinderen en hen af en toe op deze afspraak wijzen.

Wij zoeken:

- Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een pianist die tijdens de euritmielessen voor de begeleiding zou kunnen zorgen. *Mochten jullie nog iemand kennen die dat leuk vindt om te doen, dan horen we dat graag!*
- Kinderwerkbank of tafeltje waaraan de oudste kleuters kunnen timmeren, zagen, schuren et cetera, zodat ze van hout iets moois kunnen maken voor hun tentoonstelling (portfolio).
- Oude handdoeken, waarmee we de kinderen kunnen afdrogen na het buitenspelen met de waterpomp.
- Kleine plasticzakjes waar we vervolgens de natte kleren/spullen in kunnen doen.

Ingezonden mededelingen:



zo'n zin

DJ MARTIJN

vrijdag 19 mei

20.30 - 1.00 UUR
Hieronimusplantsoen
ENTREE GRATIS

om te swingen!

**35 jaar
VSU
1982 - 2017**

VRIJE SCHOOL UTRECHT