



Agenda april

(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld)

- 11 apr Ouderavond klas 4
- 12 apr Ouderavond klas Ali/femke en Lieke/Anne
- 13 apr Alle klassen om 13.00 uur vrij i.v.m. de Paasvakantie
- 14-17 apr Paasvakantie
- 18 apr Ouderavond klas 5
- 20 apr Ouderavond klas 2A en 2B
- 22 apr Begin meivakantie t/m 7 mei

Vakantierooster 2017-2018

- Herfstvakantie 14-10-2017 t/m 22-10-2017
- Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
- Krokusvakantie 24-02-2018 t/m 04-03-2018
- Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018
- Meivakantie 28-04-2018 t/m 13-05-2018
- Pinksteren 20-05-2018 t/m 21-05-2018
- Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018

19 mei schoolfeest

Dit jaar bestaat de school 35 jaar. Tijd voor een feest dachten wij, Corry-An en Harrie. Wij organiseren een dansfeest op vrijdag 19 mei in de zaal op het Hieronymusplantsoen. Het thema is 35 jaar muziek van 1982 tot en met 2017. De muziek zal verzorgd worden door DJ Martijn.

Het dansfeest is (alleen) bedoeld voor alle ouders en medewerkers van school.

Noteer het dus alvast in uw papieren of digitale agenda.

Nadere informatie volgt nog.

Tot 19 mei.

Corry-An en Harrie

Aanmelding broertjes/zusjes

Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 bestaan er wachtlijsten voor de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit nu nog niet het geval, maar begint het aantal aanmeldingen al aardig op te lopen. Mocht u een kind willen aanmelden, dat in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt, dan raden wij u aan om z.s.m. een aanmeldingsformulier op te vragen en in te sturen. Er geldt namelijk geen voorrangregeling als ouders te laat zijn met hun aanmelding!

Voor de locatie Componistenlaan zijn er nog geen wachtlijsten, maar is er voor de komende 2 jaren niet veel plaats meer.

Palmpasen en Pasen



Op de eerste zondag na de lente-vollemaan, veertig dagen na carnaval, vieren we Pasen. De week vóór Pasen vieren we Palmpasen. Bij deze twee jaarfeesten, die vallen bij het aanbreken van de lente, vieren we het nieuwe leven dat zich met de lente meldt. Overal om ons heen zien we het groen worden.

In de christelijke traditie wordt met Palmpasen (de week voor Pasen) de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Dan volgt de "stille" week. De opstanding van Christus uit de dood wordt herdacht. In de voorchristelijke traditie vierden de mensen dat de dood in de natuur (uiteindelijk) overwonnen wordt door de kracht van het leven. Het christelijke paasfeest valt samen met het Joodse Pesach. Met Pesach vieren de Joden de bevrijding van de Joodse slaven uit Egypte onder leiding van Mozes. Omdat de vluchtelingen snel weg moesten, konden ze alleen ongerezen brood meenemen op hun vlucht.

De matzes dus, die wij nu ook met onze paasmaaltijd aankomende donderdag eten.

Ook de Palmpasenoptocht kent een voorchristelijke traditie. Voor de kleuters en de klassen 1^e en 2 vieren we dit feest, dat vol staat van de symbolen uit zowel de christelijke als voorchristelijke traditie. We maken in de klassen 1 en 2 van levende houten stokken een kruis en in de kleuterklassen een zonnekruis.

Deze Palmpasestokken worden met symbolen van het nieuwe leven en de lente opgetuigd tot een heuse levensboom. De gedroogde vruchtjes die de kinderen aan de stok hangen kun je zien als dragers van het nieuwe levenszaad.

Het broodhaantje kondigt de nieuwe dag aan, het nieuwe leven in de lente. De zon is in de paasstok van de kleuters terug te vinden: het rad om de stok heen verbeeld het zonnekrans.

Tijdens Palmpasenoptocht zingen de kinderen liedjes. Ook deze zitten vol symbolische verrassingen: Pallem pallem Pasen, ei – koer – ei, over ene zondag krijgen wij een ei, één ei is geen ei, twee ei is een halve ei, drie ei is een paasei. Eén ei is niets: ieder mens heeft de ander nodig. Twee ei is pas de helft van de mens, het zintuiglijke en lichamelijke deel. Drie ei is de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest, hoofd - hart - handen is het werkelijke paasei. De hele mens, zoals wij die op Vrije School Utrecht in het onderwijs willen aanspreken.



Het past in onze visie om de kinderen deze oerbeelden gewoon te laten beleven en ze niet allemaal rationeel te verklaren of uit te leggen.

Bezetting komend schooljaar

Met de bezetting voor het komende schooljaar zijn we al druk bezig. Het gaat niet alleen om de bestaande klassen, maar ook om de nieuwe 1^e klas op de Maliebaan en Componistenlaan. Dit kan niet alleen intern opgelost worden. Er is een vacature uitgezet, waarvoor de gesprekken eind april gepland staan. Uiterlijk 9 juni zal de bezetting bekend worden gemaakt.

Locatie Hieronymusplantsoen



Handvaardigheid: dieren 5^e klas



Aankondiging toneel 5^e klas

Locatie Maliebaan

Werkzaamheden in poort Maliebaan

Bij een hoekhuis naast de poort Maliebaan worden de komende 2 weken dakwerkzaamheden uitgevoerd. Daarvoor is het nodig dat een steiger wordt geplaatst. De aannemer heeft aangegeven dat dit een smalle steiger is waar een kind met een fiets langs kan.

Niet fietsen op het plein

Vanuit het lerarenteam van de Maliebaan de vraag er op te letten dat je kind niet fietst op het schoolplein! Afgelopen week is er weer een kind omver gereden...

Het niet op het schoolplein fietsen, geldt uiteraard ook voor alle medewerkers en ouders.

En nu we het toch over fietsen hebben: hierbij tevens het verzoek de ouderlijke fietsen, bij het brengen en halen van de kinderen, in het parkje op de Maliebaan te stallen. Dat is op deze manier met de buurtbewoners afgesproken en houdt de toegangswegen naar de school ook voor de hulpdiensten vrij.

Locatie Componistenlaan

Zaterdag wordt er door ouders verder gewerkt aan de tuin bij de 2 kleuterklassen. Er worden o.a. graszoden gelegd op de heuvel en rond de zandbak. Ook komen er planten bij het boomschors pad.



Vrijeschoolbeweging wereldwijd, Waldorf The Film

Onderstaande link toont een film, waarin je kunt zien dat de Vrije school, met het vrijeschoolleerplan, een wereldwijde schoolbeweging is.

https://m.youtube.com/watch?v=wfec6eF4I_4

Ingezonden mededeling:

Beste mensen,

Graag nodig ik jullie van harte uit voor de volgende activiteit op 'Stille Zaterdag':

**-Klinkend Spel-
'Wat de voeten wakker maakt'**

**Ahlbom-oefeningen en -spelen met Luc van Kessel
Werk vanuit de 'Intuïtieve Pedagogiek'**

**Voor iedereen die de spelende mens in zichzelf wil
aanspreken***

Za. 15 April, 10:00- 16:30 Vrijeschool Utrecht

Over de inhoud:

De spelen en oefeningen hebben alle betrekking op het ontwikkelen van de 12 in de antroposofie bekende zintuigen. Met de oefeningen ontwikkelen we ook onze lichaamsintelligentie. Bijvoorbeeld oefeningen waarbij we het met onze handen het tegenovergestelde doen van de voeten of waar we bij een ritme een tegen-ritme klappen. Ook doen we oefeningen waarbij we het vertrouwen vergroten van onze achterwereld, de wereld waar onze ogen niet zien. Daar waar we geen ogen hebben, moeten we leren te vertrouwen andere zintuigen. Bij de labyrint- spelen oefenen we hoe het verstand samenwerkt met de stromende beweging en hoe de eerste de laatste in vrijheid laat. Ook leren we onze reflexen te herkennen en te transformeren. Deze transformatie kan het begin zijn van het ontwikkelen van iets wat bedoeld zou kunnen worden met intuïtie. We kunnen een grote interesse ontwikkelen in ons lichaam als bewegingslichaam. Wie is dat lichaam dat mij draagt?

De oefeningen die we doen zijn nooit verplicht. Ze zijn een uitnodiging om in beweging te komen, een uitnodiging ook tot zelfonderzoek.

Plaats: Vrijeschool Utrecht > Hieronymusplantsoen 3 Utrecht

Prijs: € 15- € ...*

Denk aan binnenschoenen met grip.

*Bestaat uit het delen van de zaalhuur en koffie + een eventuele vrije bijdrage t.b.v. mijn Werbeck- zangstudie in Finland.

Graag z.s.m. aanmelden en vóór 12 april (workshop gaat door bij 6 aanmeldingen):

lucvankessel@gmail.com

Meer info over de inhoud op aanvraag. stuur een bericht of bel: 06 4975 3356

Graag doorsturen naar mogelijk geïnteresseerden!

Hartelijke groeten, Luc

Workshop Transparanten maken

Vrijdag 21 april 2017, 19:30- 22:00 uur:

Tulpenbollenveld (gevorderden)

Vrijdag 12 mei 2017, 19.30-22.00 uur:

'Pinksterbruiloft' (iedereen) of 'De meiboom' (gevorderden)

Tijdens deze avond maken we een transparant voor in de silhouetlamp van de Noest. De transparanten kunnen ook voor het raam gehangen worden of kunnen worden neergezet met een kaarsje er achter.



Locatie: Zeister Vrije School, Bergweg 10 (via achteringang) in Zeist

Inloop vanaf 19:15, start 19:30

Informatie: Anne Schol, tel: 06-11 58 57 24

Opgeven via e-mail: anneschol1985@gmail.com

De cursus wordt gegeven door: Linda Lammerts van Bueren

Kosten: € 20,00 incl. materiaal, koffie en thee