

Agenda maart

(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. (Ouderportaal is leidend.)

21 mrt Muziekavond HP

Agenda april

4 apr Ouderavond klas MB 3

8 apr Ouderavond kleuterklassen MB

9 apr Ouderavond klas Ali/Femke, 2^e klassen HP, MB en LR

10 apr Ouderavond kleuterklassen Annefleur/Lonneke, Elisabeth en Lieke/Duco

16 apr Ouderavond klas HP 3

17 apr Ouderavond kleuterklassen LR en klas MB 1

18 apr Ouderavond klas HP 1

18 apr Paasviering, alle klassen om 13.00 uur vrij

19 t/m 22 apr Paasvakantie

25 apr Ouderavond 4^e klassen HP, MB en LR, klas LR 3

27 apr Begin meivakantie

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende katern per schoollocatie.

Beste ouders,

Vandaag een korte nieuwsbrief omdat we staken. We slapen uit tot 12:00 uur: We zijn moe van het leraren tekort. We willen gelijk betaald worden met docenten uit het VO omdat we de gelijke scholing hebben en wat we vooral willen is doorgaan met dit werk want we zijn er trots op dat we in het basisonderwijs werken en al helemaal op Vrije School Utrecht.

Daarna komen we bij elkaar en eten gezamenlijk een leraren en medewerkers verwen maaltijd en hebben we een programma. Wij zijn als medewerkers eigenaar van deze school. Daar halen we inspiratie uit, het is een moderne vorm van lerarenzelfbestuur. We willen onze coöperatie verder ontwikkelen. We zijn niet perfect maar we doen ons best om zo goed mogelijk vanuit ons menszijn en onze professionaliteit met de klassen en de kinderen en elkaar te werken op basis van vertrouwen dat we het samen met elkaar en met jullie doen.



Met groet, namens de medewerkers van de Vrije School Utrecht
Ines Scheffer

De lente Seizoener komt over een paar weken uit met daarin ons schoolblad!

Voor Pasen komt de Seizoener met daarin ons eigen Lentebblad uit, gemaakt voor en door ouders van onze school. Het rekenonderwijs van onze doorlopende leerlijn wordt deze keer geportretteerd met schitterende foto's.

Wil je adverteren in ons schoolblad?

Adverteren met je bedrijf(je), laat het ons weten: schoolkrantredactie@vrijeschoolutrecht.nl. Met de verdiensten van de advertenties hopen we een deel van de gemaakte kosten terug te verdienen.

Katern Hieronymusplantsoen

Muziekavond

Op donderdag 21 maart vindt de Muziekavond plaats. Leerlingen van het Hieronymusplantsoen laten horen wat ze kunnen spelen op hun muziekinstrument, of wat ze kunnen zingen natuurlijk! Leuk ook om eventueel samen te spelen voor publiek! Alle leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen luisteren. Het beloofd weer een mooie avond te worden!

De avond begint met een mogelijkheid om samen te eten. Vanaf 17:30 uur staat er soep en brood klaar. Om 18:00 uur begint het programma. Ook luisteraars zijn van harte welkom om mee te eten! Wel graag opgeven via het inschrijfformulier dat bij Maurice ligt.

De catering van deze avond wordt geregeld door de 6e klas. Zij sparen hiermee voor het kamp aan het einde van het schooljaar. Voor 5 euro p.p. is er soep en brood inclusief koffie/thee en iets lekkers in de pauze. Mensen die niet van tevoren komen eten kunnen in de pauze los koffie/thee en iets lekkers kopen.

Katern Leidsche Rijn

Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Huisvesting: een positief gebaar naar de gemeente!

Onze school, en de gemeente met ons, is drukdoende met onze tijdelijke uitbreiding en toekomstige huisvesting. Hierover hebben we jullie in de voorgaande nieuwsbrieven al op de hoogte gebracht.

Myrthe, de moeder van Josje (klas 2) en Marie (kleuterklas), had een heel mooi idee: laten we een gebaar maken naar de gemeente om hen wijsheid toe te wensen bij hun besluitvorming.

Daarom willen we nu met alle kinderen van onze locatie van gekleurde vouwblaadjes zwaantjes te vouwen met daarop een tekeningetje of positieve wens/woord, deze in een grote glazen pot te stoppen en die dan aan te bieden aan de wethouder of ambtenaar die over onze huisvesting gaat. Ook ouders worden uitgenodigd een zwaantje te vouwen.

Volgende week maken de leerkrachten samen met de kinderen de zwaantjes en ook jullie kunnen op school een vouwblaadje pakken (liggen bovenop de vitrine in de hal) en een zwaantje vouwen. Op 22 maart staat de glazen pot op de jaartafel in de hal en kunnen de zwaantjes daar in.

Via deze link http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Zwaan_01/ kun je zien hoe het zwaantje gevouwd moet worden.



Beweging is de ziel van alle dingen
Auguste Rodin

Beweging in de kunsten

Themadag op 23 maart 2019

Leven is beweging, een zich gestaag ontvouwende, vormende bewegingsstroom. Alle vormen om ons heen en in onszelf zijn uit dit soort bewegingen ontstaan. Dit kunnen groei-bewegingen zijn zoals in de natuur, scheppende bewegingen zoals in de kunsten of innerlijke bewegingen zoals in het denken. Die tot vorm gestolde bewegingen hebben op hun beurt weer het vermogen om ons uiterlijk en innerlijk 'in beweging' te brengen. Zo begeleiden architectuur en stedenbouw onze bewegingen door de ruimte, kunnen we door beeldhouwkunst en schilderkunst innerlijk bewogen worden en maken muziek, spraak, toneel en euritmie bezielde bewegingen beleefbaar. Als 'zichtbaar geworden spraak en muziek' is beweging bij uitstek het element van de euritmie.

De kwaliteit van al die bewegingen is van grote invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Voor onze gezondheid is een evenwicht tussen beweging en rust van vitaal belang, voor ons welbevinden is het kunnen beleven en tot uitdrukking brengen van wat ons innerlijk beweegt essentieel.

We leven daarbij in een tijd waarin zowel onze uiterlijke als innerlijke bewegingen in toenemende mate gemechaniseerd worden. Daarom willen we tijdens deze themadag op zoek gaan naar de kunst van de ritmische en de bezielde beweging, zowel in de kunsten als in het dagelijks leven.

Deze themadag is de zesde in een reeks van zeven over de kunstelementen in de verschillende kunsten. Na de thema's ruimte, vorm, kleur, klank en woord staat deze komende studiedag het element van de beweging centraal.

De dag wordt georganiseerd door de secties voor Beeldende Kunsten en die voor Woord, Muziek en Euritmie van de Antroposofische Vereniging en is bedoeld voor iedereen die zich beroepsmatig of uit belangstelling voor het thema van de beweging interesseert.





Programma

- 9.30 – Ontvangst met koffie en thee
- 10.00 – Bewegings-performance I
- 10.35 – “Wat beweegt?” Interactieve voordracht met Irene Pouwelse-Fassaert

11.30 – Werkgroepen I

- 1 – Anneke Kraakman: “Euritmie”
- 2 – Rik ten Cate: “Beweging stolt tot vorm” (eerste deel)
- 3 – Frank Oele: “Toneel op zoek naar ‘het spook van de euritmie’”
- 4 – Hans-Dieter en Elisabeth Appenrodt: “Ook kleur beweegt!”

12.45 – Lunchpauze

- 13.45 – Muziekimprovisatie door Fenneken Francken
- 14.00 – Performance door Astera Mortezaïy

14.15 – Werkgroepen II

- 5 – Fenneken Francken: “Klinkende bewegingsspelen – muziek is beweging”
- 6 – Rik ten Cate: “Beweging stolt tot vorm” (tweede deel)
- 7 – Ruta Bagdonaviciute en Cinthia van der Ham: “De regels bewegen, bewegen tussen de regels”
- 8 – Pieter van der Ree: “Vorm scheppende bewegingen”

- 15.30 – Theepauze
- 16.00 – Bewegings-performance II
- 16.15 – Terugblik: “Wat heeft ons bewogen?”

17.00 – Afsluiting

Praktische informatie:

Datum en tijd: Zaterdag 23 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.

Plaats: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag

Kosten: € 50,- inclusief lunch, voor studenten: € 25,-

Aanmelden: Voor 17 maart 2019 via de website van de Antroposofische Vereniging:

www.antroposofischevereniging.nl

of schriftelijk: Boslaan 15,

3701 CH Zeist





INCARNATIE

KUNNEN WIJ LEREN LEZEN IN
HET BOEK VAN DE MENS?

SEMINAR MET MIEKE MOSMULLER

ULVENHOUT - 10, 11 & 12 MEI

Het is het grootste wonder dat zich dagelijks voor onze ogen in het verborgene voltrekt. De verschijning, stapsgewijs, van het individuele mensenwezen. Elke ouder, leerkracht, opvoeder kent de momenten van eerbied en ontroering in de omgang met kinderen of jongeren. Het lijkt of we het wonder dan *zien*. Kunnen we deze momenten bestendigen, de gevoelens intensiveren?

Dat kan als we leren lezen in 'het boek van de mens', het boek dat wij zelf *zijn*. Bijna honderd jaar na Rudolf Steiners cursus Algemene Menskunde zal Mieke Mosmuller laten beleven met welke letters in dit boek geschreven is en hoe het schrift zich kan ontsluiten.

Locatie

De Geershof - Geersbroekseweg 4 - 4851 RE Ulvenhout

Data

Het seminar vindt in het weekend van 10, 11 & 12 mei 2019 plaats. U bent vrijdag vanaf 17:00 uur van harte welkom!

Kosten

De kosten zijn €275,-, inclusief ontbijt, lunch, avondmaaltijden en overnachtingen.

Info & aanmelding

Ruth Franssen: ruth@occident.nl of Michiel Suurmond: michielsuurmond@xs4all.nl