

Agenda oktober

(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. (Ouderportaal is leidend.)

17 t/m 25 okt Herfstvakantie
27 okt Ouderavond HP 3, LR 4
28 okt Ouderavond MB 6

Agenda november

5 nov Ouderavond kleuterklassen HP en MB
11 nov Sint Maarten alle klassen om 13:00 uur vrij
16 nov Studiedag leerkrachten alle klassen hele dag vrij
19 nov Ouderavond HP 6
24 nov Ouderavond HP 4

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende katernen per schoollocatie.



Beste ouders,

Hierbij de nieuwsbrief met achtergrond informatie en praktische informatie over onze school en haar drie locaties. Scroll na het algemene deel door naar de informatie over de locatie van je kind.

Sint Maartenfeest 2020

Op de Vrije School Utrecht vieren we het Sint Maartenfeest altijd met een lichtjesoptocht, waarbij we al zingend met onze lichtjes lopen om vervolgens naar het Sint Maartenspel te kijken dat opgevoerd wordt door de kinderen van de 6^e klas.

Helaas kan dit jaar ons Sint Maartenfeest niet op deze wijze worden gevierd. We gaan het uiteraard wél vieren, maar anders.

Vanuit je locatie lees je hoe en wat.

Een fijne herfstvakantie toegewenst!

Namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht,
Ines Scheffer
Schoolleider

Achtergrondinformatie Sint Maartensfeest/Spirituele betekenis

Het lichtje in de knol symboliseert het licht dat je in jezelf brandend houdt, de goddelijke vonk. Het licht buiten neemt in deze periode af, het innerlijke licht neemt toe. Dat is het ene thema van het feest: het licht koesteren en behoeden. Daarom kiezen we ook voor kaarslicht en niet voor fietslampjes. Het andere thema is: geven en delen. Geef niet alles weg, maar houd ook nog iets voor jezelf. Palliatieve zorg, de zorg voor stervenden, heeft zijn naam aan Sint Maarten te danken; de Latijnse naam voor mantel is namelijk 'pallium'. Als lampion wordt een uitgeholde knol (suikerbiet, biet, wortel of pastinaak) gebruikt. Pompoenen zijn ook mooi, maar hebben als nadeel dat ze associëren met Halloween, een heel ander feest dat op 31 oktober wordt gevierd. De knollen worden versierd met zon, maan en sterren en afbeeldingen van Sint Maarten en de bedelaar.



Historische achtergrond

Sint Maarten werd in het jaar 316 geboren in het Frankische rijk, bij heidense ouders. Zijn vader is officier in het Romeinse leger en hij laat Maarten op zijn 15e jaar soldaat worden. Een jaar later, wanneer hij in een koude nacht te paard met het leger de stad Amiens nadert, smeekt een in lompen gehulde bedelaar hem om hulp. Maarten neemt zijn zwaard en snijdt zijn mantel in tweeën.

's Nachts verschijnt Christus met de halve mantel om in zijn slaap. Maarten laat zich dopen en hij wordt uiteindelijk bisschop van Tours. Op 11 november 397 is zijn bisschoppelijke begrafenis. Hij is een van de bekendste heiligen, vereerd in veel landen, zoals Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Hij is schutspatroon van het bisdom Utrecht, wat zichtbaar is in het wapen van de stad: een halve rode mantel, met daaronder het witte ridderkleed.

In Utrecht zijn veel beelden en afbeeldingen van Sint Maarten te vinden: de windroos op de Dom, de kloostergang en voordeur van de Domkerk bijvoorbeeld.

Verbinding met de kringloop van de natuur

In het Sint Maartensfeest zijn oude Germaanse gebruiken opgenomen. In de Germaanse tijd vond de jaarwisseling rond half november plaats. Boeren hingen de laatste knol van het land met een lichtje erin aan de schuurdeur: de oogst en het vee is binnen, de slacht kan beginnen. Sint Maarten is ook schutspatroon van slaggers en wijnbouwers. Dit oude jaarwisselingsmoment wordt soms ook wel gezien als het begin van de grote adventstijd: 40 dagen voor Kerst- en het eerste lichtfeest.

Op 11 november werden de grote Sint-Maartensvuren ontstoken. Dit gebruik gaat terug op een Germaans feest ter ere van Wodan. Men bracht dankoffers en stak reinigende vuren aan om de vruchtbaarheid van het land en vee te bevorderen. Als dank voor de oogst en bescherming afsmekend voor de donkere wintertijd werden zogenaamde ommegangen gehouden. Dit gebruik bleef bewaard in de Sint Maartensoptochten. Kinderen trokken met lampions of uitgeholde rapen, knollen en kalebassen met een kaarsje langs de deur voor snoep en fruit.

De enthousiaste Medezeggenschapsraad

We zijn weer begonnen! Vorige week maandag hadden we virtueel overleg met elkaar. We hebben vijf nieuwe aanmeldingen van enthousiaste ouders die willen meedenken en hun bijdrage willen leveren aan de school. Daar zijn we heel blij mee!

We hebben meerdere keren per jaar overleg over belangrijke thema's binnen de school. Speerpunten van de MR zijn: *Onderwijs kwaliteit, Identiteit, Huisvesting, Financiën, Communicatie, Passend Onderwijs, Visie & Strategie*. We lezen alle verslagen en beleidsstukken en bespreken deze zaken met het bestuur. Zo hebben we een ondersteunende rol. Via deze nieuwsbrief zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van de belangrijkste zaken. Mocht je ons willen spreken of heb je ideeën/ vragen, dan kun je mailen naar: MRvrijeschool@gmail.com. In de volgende nieuwsbrief maken we de nieuwe samenstelling van de MR bekend!

Hartelijke groet,
Namens de MR, Chantal de Jong

Loting leerlingen periode augustus t/m januari schooljaar 2021-2022

Let op: 1 november aanstaande zal de eerste loting gaan plaatsvinden onder de aangemelde kinderen die 4 jaar worden in de periode augustus t/m januari in schooljaar 2021-2022. Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben, hebben voorrang mits tijdig aangemeld. Indien u, uw kind nog niet heeft aangemeld dan heeft u tot en met 30 oktober aanstaande nog de gelegenheid dit alsnog te doen. Dit voorkomt teleurstelling bij mogelijke plaatsingsproblemen. Een aanmeldingsformulier voor uw kind kan aangevraagd worden via administratie@vrijeschoolutrecht.nl.

Hieronder voor de duidelijkheid een opsomming van de coronamaatregelen:

- We volgen de adviezen van uit het RIVM.
- Ouderavonden kunnen blijven plaatsvinden, maximaal aantal personen is dertig, met gepaste afstand in het kader van onderwijs.
- Er zijn leerkrachten die ervoor kiezen de ouderavond via *Teams* te laten plaatsvinden, omdat dan alle ouders mee kunnen kijken
- Mondkapjes zijn geen plicht vanuit de overheid. Alleen in de publieke ruimte, niet op school.
- De richtlijnen met betrekking tot thuisblijven bij milde verkoudheidsklachten als; hoesten, verhoging en keelpijn zijn voor leerkrachten vanzelfsprekend nog steeds van toepassing.
- Dit geldt ook voor leerlingen, met die uitzondering dat kinderen tot en met 13 jaar met verkoudheid naar school morgen



- Leerkrachten kunnen zich versneld laten testen, hiervoor wenden zij zich tot de schoolleiding. Als je 24 uur verschijnsel vrij bent, kun je weer komen werken.
- Kan de leerkracht niet naar school vanwege quarantaine of vanwege milde klachten, en er is géén vervanging, dan kan hij/zij twee uur thuisonderwijs middels *Teams* verzorgen, door een opdracht klaar te zetten of live les te geven. De invulling en afstemming hiervan graag met de collega's van je locatie afstemmen.
- Voor leerlingen vanaf klas 1, die langer dan een paar dagen thuiszitten vanwege quarantaine, dient ook twee uur thuisonderwijs verzorgd te worden. Over de exacte invulling hiervan wordt in de drie teams overlegd.

Katern Hieronymusplantsoen

De Schooldichter

Alle klassen van de onderbouw kregen. Deze week les van de schooldichter. Ze hebben geleerd over allemaal verschillende dichtvormen en wat Kraantje Pappie en Shakespeare met elkaar gemeen hebben. De kinderen hebben nog even de tijd om hun gedichten te vervolmaken voor ze naar de drukker gaan en iedereen de dichtbundel kan kopen.



Boekenruilbeurs klas 5

Afgelopen week hebben de kinderen van klas 5 weer hun gelezen boeken met elkaar geruild. Elk ingeleverd boek was goed voor een bon, waarmee je een boek in de boekenwinkel kon kopen. Er waren zo veel boeken ingebracht, dat er meerdere tafels aaneen geschoven moesten worden. Klas 5 ging blij met een stapeltje boeken de vakantie in.



Terugblik Michaelsfeest 6 oktober

We kijken terug op een prachtig Michaelsfeest. We hebben moedspellen gedaan, samenwerkingsspellen, evenwichtsspellethes, touwtrekken.... Met als hoogtepunt natuurlijk het verslaan van de draak! De zesde klas is de draak en een leerling uit klas 5 en klas 2 vormen samen een paard en ridder. De draak wordt verslagen doordat de ridder de staart te pakken probeert te krijgen. Ieder jaar een weer spannende strijd!

Sint Maartensfeest 11 november

Helaas kan dit jaar ons Sint Maartenfeest niet op deze wijze worden gevierd. We gaan het uiteraard wél vieren, maar anders.

We gaan onder schooltijd, alleen met de kinderen, dus zonder ouders, dit eerste lichtjesfeest vieren.

Per locatie kan de invulling verschillen, maar we vieren overal het feest van het delen.

Op het HP gaan de kleuters en de onderbouwklassen in de zaal naar het Sint Maartensspel kijken. De kinderen van de 6^e klas zullen hun spel eerst aan de kleuters en daarna aan de onderbouwklassen laten zien. In de klassen wordt een stemmige schemerige stemming nergezet; een sfeer van delen en schenken, zoals Sint Maarten zijn mantel deelde met de bedelaar.



Katern Maliebaan

De kleuters uit klas de klas van Léanne en Nancy hebben mooie herfstknutsels gemaakt met o.a. kastanjes en mooie bladeren. Wie goed kijkt, ziet kabouter Spillebeen niet op maar onder de paddenstoel zitten!



Katern Leidsche Rijn

Ouderportaal Parnassys

Het ouderportaal van Parnassys locatie Leidsche Rijn is weer beschikbaar. Voor ouders die voorheen al een account hadden, is het onderstaande van belang.

Alle ouders die zijn overgegaan naar 31PP (Leidsche Rijn) hebben nog een Parnassys ID van 04BK (de oude school). Er zijn 2 manieren om te kunnen inloggen:

1. Door het nieuwe account te koppelen aan het oude account. De vraag of je wilt koppelen wordt ook gesteld. Het oude account is gekoppeld aan het e-mailadres. De oude accountgegevens blijven bewaard en kunnen niet verwijderd worden.
2. Een ander e-mailadres gaan gebruiken. Deze optie is uiteraard alleen mogelijk als je meerdere mailadressen hebt.

Mocht het toch niet lukken, dan graag contact opnemen met Harrie Stokkel, info@vrijeschoolutrecht.nl.

Appelkronkels

Bij ons in de klas hebben we heerlijke appelmoes gemaakt!

Eerst heeft juffie de appeltjes geschild in hele lange kronkelschillen.

Toen hebben we zelf de appeltjes in stukjes gesneden, en eventjes geproefd, natuurlijk.

Daarna gingen ze met een kaneelstokje in de pan. We mochten allemaal even roeren.

Wat hebben gesmuld! Iedereen lustte het, vooral ook de kinderen die van te voren zeiden het niet te lusten: "Juffie, is er nog meer?"

Juf Bien



Ambacht in klas 3

Meubelmaker Jesse, de vader van Zoë en Rifka uit klas 4, kwam in klas 3 vertellen over zijn ambacht: hout bewerken. We mochten het gereedschap bekijken, al onze vragen stellen en samen hebben we een kistje gemaakt! Ook kregen we nog een mooi stuk acacia hout waarop we de jaarringen goed konden zien en tellen.

Juf Hannah



En met dank aan de schapen kaarden wij in klas 3 wol voor de eerste afgebreide kabouters!

Juf Nicole

Euritmietjes

De verkoop van de euritmietjes gaat gewoon door. De klassen 4 en 5/6 krijgen vanaf deze week weer euritmie, dus we kunnen ons voorstellen dat veel kinderen uit hun euritmietjes gegroeid zijn. Heb je nieuwe euritmietjes nodig dan willen we dat graag stroomlijnen. Je kunt 's ochtends Simon of mij op de parkeerplaats aanspreken en of meteen of later met je kind euritmietjes passen en kopen. Wij zullen er op letten dat er niet teveel ouders in school zijn en wij vertrouwen op ieders eigen verantwoordelijkheid om voldoende afstand te bewaren.

Hoera! Verjaardag van een meester...



Het was woensdag feest in de eerste klas. Ik, meester Jorma, vierde vandaag mijn 32e verjaardag samen met de kinderen. We zijn begonnen in de kring met de cadeautjes! Eerst moest er natuurlijk wel gezongen worden.

Na het gezang heb ik met veel warmte de cadeautjes in ontvangst genomen. Wat zijn er mooie, leuke en vooral lieve dingen gemaakt! Ik voelde me écht jarig.

Vervolgens zijn we klassiek gaan stoelendansen en hebben we nog meer kringspelletjes gespeeld.

Na de pauze zijn wij nog even naar het bos geweest. Hier konden de kinderen zich heerlijk uitleven. Er werd in bomen geklommen, er werd plastic verzameld dat niet in de natuur hoort, er werden dieren gespot en kunstwerkjes gemaakt. Na al dat gespeel en geklauter kregen we best trek, tijd voor de traktatie. De kinderen mochten zelf een hun plakje bananenbrood versieren met slagroom en fruit en daarna lekker smullen.

Toen was het tijd om het schoolbord mooi te gaan versieren en spelletjes te spelen die de kinderen hadden meegenomen van thuis. Tussendoor kwamen juf Lara en juf Roelina nog even langs om een verjaardagsliedje

te spelen op de harp en als extra cadeautje zongen we samen mijn lievelingslied 'Zeg buurman is die kat van jou...'

Heel erg bedankt lieve kinderen, collega's en ouders voor de feestelijke dag!

Meester Jorma





Licht aan en gaan!

De dagen worden korter en donkerder. Denken jullie aan de fietsverlichting zodat we elkaar goed zien!

