



Agenda juli

(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld)

- 3 jul Afscheidsreceptie vertrekkende collega's, 15.00 uur op HP
- 4 jul Eindmusical 6^e klas om 19.00 uur zaal Hieronymusplantsoen
- 7 jul Laatste schooldag, alle klassen om 13.00 uur vrij

Agenda augustus

- 21 aug Eerste schooldag, alle klassen om 13.00 uur vrij (zie ook verderop Nieuwsbrief)
- 30 aug Ouderavond klas Lonneke en Anne-Fleur

Beste ouders,

Hierbij de nieuwsbrief met de laatste wetenswaardigheden over de school voor de zomervakantie. We kijken terug op geslaagde Sint Jansfeesten; een van de locatie Leidsche Rijn en een van de Maliebaan en het Hieronymusplantsoen samen. Eindelijk zat het weer eens een keer mee op deze prachtige Midzomeravonden. De kinderen sprongen met veel plezier over het vuur om het hoogtepunt van de zomer te vieren. Een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Afgelopen jaren werd het feest een aantal keren afgelast. Dit betekent dat er aankomend schooljaar geen vliegerfeest zal zijn. Het Vliegerfeest dient als vervanging voor het Sint Jansfeest als dit vanwege slecht weer niet door gaat. Maar.. het schooljaar zit er nog niet op. Nog een weekje te gaan. Er moeten nog een aantal afsluitende zaken geregeld worden. De leerkrachten hebben de laatste schoolreisjes met hun klassen, de eindmusical van klas 6 is er nog en na schooltijd leggen leerkrachten de laatste hand aan de getuigschriften, worden de laatste overleggen gevoerd en als ook die met ouders. En we gaan ook nog afscheid nemen van de zesde klas en afscheid nemen van een aantal dierbare collega's, dat hoort er bij. Daarover verderop in de nieuwsbrief meer.

Ik wil hierbij graag alle de ouders, namens de leerkrachten en medewerkers van de 3 locaties van de Vrije School Utrecht, bedanken voor jullie GROTE betrokkenheid bij onze school. Dank ook voor jullie begrip voor de actie van afgelopen dinsdag toen we een uur later begonnen. Zonder ouders zijn we, evenals dat voor kinderen geldt, als school nergens! Dank ook voor jullie enthousiasme en vertrouwen.

We wensen jullie alvast een zonnige zomervakantie toe!

☀️ Ines Scheffer, namens leerkrachten en medewerkers.

Afscheid zesde klas en eindmusical dinsdag 4 juli

De zesde klas, waarvan de meeste kinderen toch 8 of 9 jaar bij ons op school hebben doorgebracht voeren aankomende dinsdagochtend 4 juli de eindmusical Sound of Music op. De kinderen van de school zien dit onder schooltijd. Andere belangstellenden kunnen 's avonds komen kijken om 19:00 uur op het Hieronymusplantsoen.

Maar de zesde klas moet natuurlijk ook afscheid nemen. Dit doen zij aankomende donderdag van de medeleerlingen van de school in de grote zaal en 's avonds hebben ze nog een afscheidsbijeenkomst met de leerkracht, ouders en elkaar. Vrijdag 7 juli zijn ze vrij. We wensen alle kinderen van klas 6 een fijne plek toe op hun vervolg scholen! Wat zijn jullie groot geworden en wat zijn jullie er aan toe om een nieuwe stap te maken!

Portfolio en Getuigschriften

Vrijdag 7 juli krijgen de oudste kleuters hun portfolio mee naar huis en de kinderen van klas 1 tot en met 6 de getuigschriften, gemaakt door hun leerkrachten. Het getuigschrift bestaat uit een gedeelte voor het kind en een gedeelte voor de ouders. Via de mail ontvangen de ouders donderdag 6 juli een begeleidende brief bij het getuigschrift.

Afscheidsreceptie van vertrekkende collega's:

meester Fred, juf Anne, juf Marleen, meester Koos (muziek), Meester Ward (pianobegeleiding eurutmie).

Na jaren lange betrokkenheid gaat Fred met pensioen en verlaten juf Anne, juf Marleen, meester Koos en Ward van Woerkum onze school om zich op andere plekken verder te ontwikkelen.

Wij danken hun voor hun liefdevolle werk voor de kinderen, hun bijdragen aan de school en hun collegiale betrokkenheid. We willen graag feestelijk afscheid van hen nemen, ouders zijn ook van harte welkom, op maandag 3 juli om 15:00 uur na schooltijd op het Hieronymusplantsoen voor een drankje. De receptie duurt tot 17:00 uur. Ouders die willen helpen met glazen ruimen, de afwas en

opruimen enz. graag melden op de dag zelf om 13:00 uur.

Koos Blasé gaat ook met pensioen! Koos heeft er voor gekozen om afscheid te nemen binnen de intimiteit van het team, inmiddels 46 medewerkers, en het te vieren vanavond op onze jongste locatie Leidsche Rijn. We eten met elkaar, heffen het glas en blikken terug op de afgelopen jaren.

Personele zaken

We hebben waarschijnlijk een IB-er voor het HP gevonden. Maar aangezien het nog nét niet helemaal rond is, volgende schooljaar meer hierover.

Roel Vogel gaat muziek geven op alle drie de locaties. Op HP het koor vanaf klas 5 en 6.

Maartje Visser gaat op woensdag in klas 1 van het HP werken als vervanger van Eva, die 1 dag ouderschapsverlof opneemt.

Jacoba Pylyser gaat 1 dag in de klas van Annemijn op het MB werken.

Euritmie op Leidsche Rijn wordt gegeven door: Liesbeth Lünemann

De sollicitatie voor de muzikale begeleiding van de euritmie loopt inmiddels ook, maar is nog niet rond. Wordt vervolgt....

Peetklassen

Het is al jaren de gewoonte dat de nieuwe eerste klas een "peetklas" heeft, voor de eerste klas op de Maliebaan is dat de derde klas, voor de eerste klas op het Hieronymusplantsoen is dat de vijfde klas. Af en toe zullen de twee klassen samen iets doen, bijvoorbeeld knutselen of een spel.

De BSO wil uitbreiden!

Kindercentrum Weltevreden, BSO Maliebaan wil zijn deuren openen op de woensdag. Door de lange wachtlijsten hebben we besloten ook op deze dag open te gaan als er meer dan 5 kinderen worden aangemeld. Schrijf u dus vandaag nog in voor deze dag en mail naar: chiara@kcweltevreden.nl

Vriendelijke groeten,

Jeroen van Dam (namens team maliebaan)

Impressie Sint Jan





Locatie Hieronymusplantsoen

Kleding

De 2 banken in de hal puilen uit van de gevonden kleding en andere zaken. Uiterlijk woensdag a.s. kunnen ouders en leerlingen nog kijken of er iets van hun ligt. Daarna wordt **alles** afgevoerd.

Kinkhoest

Er is kinkhoest gesignaleerd bij een kind van het HP. De ouders van de kinderen uit de betreffende klas zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Dat betekent dat de andere kinderen een kans lopen dit ook te krijgen of het al onder de leden hebben. Helaas ontdek je het meestal pas als de meest besmettelijke fase al voorbij is. Bij gevaccineerde kinderen (die DKTP hebben gehad) is de kans overigens klein, bij niet gevaccineerde kinderen wat groter.

Kinkhoest is op zich een niet gevaarlijke, maar wel vervelende ziekte. Voor hele jonge baby's (nog niet gevaccineerd) of oudere verzwakte personen kan de ziekte wel gevaarlijker zijn. Mocht je merken dat je kind verkouden wordt en (in later stadium) hoestbuien krijgt is het verstandig om ze niet bij hele kleine baby's of verzwakte ouderen in de buurt te laten. Zo nodigt kun je het bij je huisarts laten testen of je kind kinkhoest heeft.

Kinkhoest is eigenlijk niet zo heel goed te behandelen (in enkele gevallen kan er wel antibiotica gegeven worden) en vooral een kwestie van uitzieken. De hoestbuien kunnen wel langere tijd aanhouden (soms maanden lang), maar meestal zijn kinderen er niet heel ziek van.

Meer informatie kun je eventueel lezen op:

<https://www.thuisarts.nl/kinkhoest/ik-heb-kinkhoest>

http://rivm.nl/Onderwerpen/K/Kinkhoest/Kinkhoest_webpagina

Het is mogelijk voor mensen die niet patiënt zijn bij het therapeuticum om een antroposofisch consult aan te vragen bij de consultatief antroposofische arts of een consult te vragen bij het homeopathisch artsencentrum (<http://www.homeopathie-utrecht.nl>).

Mocht iemand vragen hebben, meer willen weten, laat het weten.

Met groet,
Ines Scheffer

Eerste schooldag Hieronymusplantsoen maandag 21 augustus

De leerlingen van klas 1 t/m 6 komen naar school om 8.30 uur. Alle kleuters beginnen deze eerste schooldag om 10.15 uur.

Hoewel het voor de kleuters een korte dag is, is het verstandig de kinderen brood mee te geven. Ook de kinderen van klas 1 t/m 6 nemen brood (en drinken) mee. Vanaf dinsdag hebben alle kinderen het normale rooster.

De nieuwe eersteklassers verzamelen zich samen met hun ouders, om half negen, op het grote plein (bij de tafeltennistafel). Daar worden zij verwelkomd door hun oude vertrouwde kleuterjuffen en meester René en juf Maartje. Als de klassen 2 t/m 6 een haag hebben gevormd tot aan de deur van de school (om ongeveer kwart voor negen), gaan de nieuwe eerste klassers met de kleuterjuffen en hun nieuwe meester en juf door de haag naar de zaal. Onderwijl worden de kinderen toegezongen. Na de eerste klas gaan ook de klassen 2 t/m 6 met hun meester of juf naar de zaal.

In de zaal worden de eerste klassers verwelkomd door de school. Er zal worden gezongen en door Meester René van de eerste klas wordt een verhaal verteld, dat een doorkijkje biedt naar het aankomend jaar.

Daarna (om ongeveer negen uur) gaan de eerste klassers met hun meester en juf naar hun nieuwe klaslokaal boven. Een spannende onderneming. De leerlingen van de andere klassen blijven achter in de zaal, waar de leerkrachten van klas 2,3, 4, 5 en 6 een kort beeld van het komende schooljaar zullen geven. Dit jaar gaan de hogere klassen niet meer naar de Maliebaan.

De ouders van de nieuwe eerste klas en de ouders van andere nieuwe leerlingen (uit de klassen 2 t/m 6) zijn van harte welkom bij deze opening van het schooljaar! Zij kunnen, nadat de leerlingen van de lagere schoolklassen naar binnen zijn gegaan, achteraan de rij (na de zesde klas) de zaal ingaan en achterin de zaal plaatsnemen.

Na het verhaal van meester René verlaten de ouders van de nieuwe eerste klassers samen met de eerste klas de zaal (om ongeveer 9 uur), bij mooi weer is er voor hen een kopje koffie of thee op het plein, bij slecht weer is er iets te drinken in de hal van de school. De ouders van nieuwe leerlingen uit de hogere klassen blijven in de zaal om naar de verhalen van de leerkrachten van klas 2 en 3, 4, 5, 6 te luisteren.

Omdat het programma ongeveer 3 kwartier zal duren, is het niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Het is dus belangrijk om voor hen opvang te regelen! Liever geen foto's maken, dat leidt af. Om 13.00 uur kunnen de ouders hun kinderen op het schoolplein ophalen.

Locatie Maliebaan

1e schooldag Maliebaan

klas 1 t/m 3

De eerste schooldag begint om 8.25u. De nieuwe 1e klas verzamelt bij de het einde van de zandbak, ter hoogte van de schuur. Alle ouders en klas 2 en 3 maken vanaf de hoofdingang een haag. De 1e klas loopt onder de haag door de school in. Tekst en melodie van het lied dat we dan zingen staat onderaan dit bericht.

Vervolgens verzamelen alle klassen in de hal, met alleen de ouders van de nieuwe 1e klas. In de hal vertelt elke leerkracht een verhaal. Voor de nieuwe 1e klas ouders zal erna koffie en thee geschonken worden.

Alle klassen nemen eten en drinken mee voor 1 pauze.

kleuterklassen:

Alle kleuterklassen beginnen om 10.15u. De kinderen nemen brood en drinken mee voor 1 pauze.

De hele school is om 13.05u uit.

Lied 1e schooldag:

We zingen gezamenlijk het lied *Hé, ho span de wagen aan:*

*Hé, ho kom maar door de poort,
Grote school is waar je hoort.
Kom maar gauw naar binnen,
Leren gaat beginnen...*

Zie link voor bladmuziek: <http://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/he-ho-span-de-wagen-aan-canon/>

Met vriendelijke groet,
Gerben Timmermans

Michaëlsfeest

Beste Maliebaan ouders,

We vieren het Michaëlsfeest op vrijdag 29 september met alle klassen! Noteer de datum alvast, want we kunnen veel hulp gebruiken bij het graan dorsen, bomen klimmen, spinnen en graan malen. Het lijkt vroeg om daar nu al over te beginnen, maar we zijn op zoek naar, te leen of te koop: overalls (volwassenmaat), boerenzakdoeken, kinderklompjes, oud Hollandse schorten en appels. Het schijnt dat de appelloogst slecht is dit jaar! In principe wil de derde klas gaan plukken maar waar??

Graag tips/aanbod mailen naar; michaelfeest@outlook.com

Timmerman/vrouw gezocht; we hebben 2 leuke houten bankjes voor op het plein, ze zijn echter de winter niet zo goed doorgekomen. Uit elkaar gevallen dus, helaas! Wie kan ze goed in elkaar zetten? Graag melden bij juf Marrie.

Locatie Componistenlaan

Eerste schooldag Componistenlaan maandag 21 augustus

Het verwelkomen van de nieuwe eersteklassers gaat als volgt: alle nieuwe eersteklassers verzamelen zich samen met hun ouders voor het hek van de scouting (onze burens). Daar worden zij verwelkomd door hun 'oude' kleuterjuffen en juf Maya en juf Marrit. Als de kinderen van klas 2/3 samen met hun ouders en hun meester een haag met bloemenbogen hebben gevormd over het pad tot aan de voordeur (bij regen doen we dat in de hal) om ongeveer 8.40 uur, gaan de nieuwe eersteklassers met hun nieuwe juffen en de kleuterjuffen door de haag naar hun lokaal. Na de kinderen van de eerste klas gaan ook de kinderen van klas 2/3 naar boven gevolgd door de ouders van de eersteklassers én de ouders van nieuwe kinderen in klas 2/3.

De kinderen van klas 2/3 gaan met hun stoel naar het lokaal van klas 1, gaan achter in het lokaal zitten en alle onderbouw kinderen worden verwelkomd door school. Na het zingen van enkele liedjes, luisteren alle kinderen naar de vooruitblik voor klas 1 die gegeven wordt door juf Maya en juf Marrit. Vervolgens zullen meester Wilfred en juf Bien een kort beeld geven van wat de kinderen van klas 2/3 het komende jaar te wachten staat. Dit alles duurt hooguit tot 9.15 uur. Hierna gaat klas 2/3 naar het eigen lokaal. De ouders van de nieuwe eersteklassers en de ouders van nieuwe kinderen uit klas 2/3 zijn van harte welkom bij deze opening van het schooljaar. Aangezien we niet zoveel ruimte hebben, willen we de dan aanwezige ouders vragen zoveel mogelijk langs de muren van het lokaal te staan, geen andere kinderen mee te nemen en geen foto's of video's te maken.

Na de opening is er voor de ouders nog een kopje koffie of thee in de lerarenkamer. Om 13.00 uur kunnen de kinderen beneden in de hal weer opgehaald worden. Voor het verdere schooljaar geldt dat de ouders van klas 1 en klas 2/3 na schooltijd buiten op hun kinderen kunnen wachten.

Vanaf dinsdag gaat iedere schooldag om 8.20 uur de schoolbel bij de voordeur. Dat betekent dat de kleuters naar binnen mogen. Om 8.25 uur gaat de bel voor de tweede en laatste keer en dan moeten de kinderen bij hun juf/meester in de rij gaan staan; klas 1 voor de gevel naast de voordeur en klas 2/3 voor de gevel bij de kleuterklassen.

Ingezonden mededeling:

ZONDAG 2 JULI 10.15 - 11.15

CONCERT DOOR

**ACCADEMIA FILARMONICA
UTRECHT**

SUZUKI VIOOLSCHOOL UTRECHT WWW.ACFI.NL



IN DE HAL VAN **TIVOLI VREDENBURG**
TOEGANG: GRATIS

35 violisten van de Accademia Filarmonica met leeftijd tussen 4 en 16 jaar, spelen uit het hoofd klassieke en licht klassieke stukken van o.a. Bach, Vivaldi en vele anderen.

Bij de vioolspelers Darius en Sara van onze school.



In mijn tekenpraktijk **jij|be|tekent** begeleid ik kinderen van 4 t/m 12 jaar bij het tekenen; de taal die zij van nature 'spreken' en waarmee ze zich uit drukken. We tekenen in **kleine groepjes** zodat ik voor iedereen aandacht heb. Wat de ervaring **uniek** maakt, is dat tekenen slechts één van de lesonderdelen is. Daarnaast maken spelletjes, lichaamswerk, visualisaties en gesprekjes deel uit van mijn werkwijze. Hierdoor spreek ik 'het hele kind' aan. De lessenreeks van dit najaar (zie hieronder), bestaande uit zes lessen, begint eind **september**. Ik bied ook individuele lessen en creatieve workshops op maat aan. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.jijbetekent.nl voor meer info. Aanmelden vóór 1 sept.

Anna Verhoeven – kindertekendocent
(moeder van Jonah, 1e klas & Thije, kleuterklas)

LESSENREEKS NAJAAR 2017 – 'HUUP, HUUB, TEKENTRUC'

Tijdens deze reeks ga je je ogen niet geloven; we gaan zwaaien met getekende 3D handen en welke vorm dan ook uit het papier laten komen. Ik laat je zien hoe je bubbels kunt tekenen maar natuurlijk niet voordat we echte reuzenbellen hebben geblazen. En aan welke bubbel wil jij hangen? Of zit je liever in je bubbel? Ook fijn en belangrijk zo nu en dan. Van zwaaien gaan we naar draaien met de mooiste tollen die je zelf maakt en zelfs nog 'levend spirografen' (ja echt!). Het wordt een reeks die je duizelt, want waar moet je nu kijken? Het is toch gewoon een kleurrijk versierde vaas? Of zie je nog meer? Nou, in ieder geval zijn daar prachtige papieren klaprozen en korenbloemen; allemaal zelfgevouwen natuurlijk. Doe mee aan deze reeks vol verrassingen en geniet; ieder op zijn/haar niveau en tempo.

